

INFORMATIEBRIEF 2015-2

Jezus zei: 'Gods nieuwe wereld is dichtbij. Beloof dat goede nieuws! Dit is het moment om je leven te veranderen.'

[Marcus 1:15 - BGT]

Beste mede-Vineyard'ers,

Wat een urgentie spreekt uit bovenstaande woorden van Jezus in Marcus 1! Als Vineyard zijn wij toegewijd aan het Koninkrijk van God, aan de theologie en de praktijk. Wij gaan in het nieuwe jaar met dit thema beginnen. Daarover lees je meer verderop in deze brief. In deze brief willen we jullie graag bijpraten over de gemeente. Wat speelt er, waar worden we blij van en wat vraagt om onze aandacht.

Vraag | "Mag ik jullie een vraag stellen?" Als ik dit tegen het eind van het jaar vraag aan mensen die mij kennen, is hun reactie, "O, je wilt vast weten wat ik het hoogtepunt vond van het afgelopen jaar?"

Vluchtelingen | Als je die vraag nu aan mij stelt en het gaat over onze gemeente, Vineyard Utrecht, dan denk ik aan de ± 140 Syriërs, Somaliërs, Eritreërs en Irakezen die, verspreid over een aantal zondagen in het najaar naar onze diensten kwamen en warm door jullie werden onthaald. En persoonlijk denk ik ook aan de maaltijd bij ons thuis met tien van hen en tien van jullie. Bijzonder! Wie had kunnen denken dat we als gemeente en ook persoonlijk zo rechtstreeks bij hen betrokken zouden raken?



Een ander hoogtepunt als het gaat over de vluchtelingen, waren de reizen van vijf jonge mannen uit ons midden, Joost, Ronald, Erikjan, Hindrik en Arjan, naar Lesbos om daar de handen uit de mouwen te steken. Zij kwamen terug met indrukwekkende verhalen die hen en ons zeker zullen bijblijven en door zullen werken in onze levens.

Ik merk dat wij als gemeente ten goede veranderen door onze betrokkenheid bij de vluchtelingen. In dit verband denk ik ook terug aan een preek van Janneke, vlak voordat de eerste vluchtelingen in de gemeente kwamen, toen ze sprak over "De Schreeuw," naar aanleiding het schilderij van Edvard Munch, dat drie keer gestolen is geweest en nu in het Van Gogh Museum in Amsterdam hangt. De oproep in die preek is inmiddels door de realiteit versterkt.

De ± 450 vluchtelingen, mannen, die in het najaar in Utrecht, in het Beatrix Gebouw waren ondergebracht, zijn inmiddels verhuisd naar Wassenaar en een deel naar Amsterdam. Met een aantal van hen is nog contact.

"Liefde ontvangen én weggeven, zoals Jezus; door relaties, vanuit zijn nabijheid én in ons midden én om ons heen."



Zij bewaren zulke goede herinneringen aan de stad en aan ons, dat zij niets liever willen dan terugkeren naar Utrecht. Er is sinds kort een nieuwe grote nieuwe groep van ± 500 vluchtelingen in Utrecht aangekomen, deze keer niet alleen mannen, ook vrouwen en kinderen. Zij zijn ondergebracht in een school op Kanalen Eiland, bij ons om de hoek. Zondag 6 december waren er tien van hen bij ons in de dienst, Iraniërs, Irakezen en iemand uit Afghanistan.

Wil je verder betrokken raken? Mail of bel dan met Janneke. Er is genoeg te doen. Wordt vervolgd!

Nieuwe mensen toegevoegd | In het voorjaar was er opnieuw een Vineyard visie cursus. En weer zijn wij als gemeente gegroeid en verrijkt met nieuwe mensen. Graag vragen we jullie om hen verder te helpen bij het vinden van hun weg in de gemeente, in huisgroepen en taakteams. Een van onze dromen is dat ieder van ons op een of andere manier betrokken is bij de mensen die net deel zijn geworden van wat God met ons doet en bij nieuwe nieuwkomers op zondag. Recent, in november is weer een nieuwe Vineyard visie cursus gestart met een mooie groep nieuwe mensen.

20+ | De 20+ heeft lange tijd een functie vervuld voor, de naam zegt het al, de twintig plussers in onze gemeente. De leiding van 20+, Germ de Vries en Wikje Aarden, heeft aangegeven te willen stoppen. Dat is inmiddels in overleg met de gemeenteleiding gebeurt. Wij willen iedereen die zich door de jaren heen heeft ingezet heel erg bedanken! Veel 20+-ers waren naast deel van de 20+ ook deel van een huisgroep. Wij hopen dat ook de anderen hun weg naar een van de huisgroepen vinden. En, wie weet, komt er iets nieuws voor 20+ in de toekomst!

Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling | Sinds vorig jaar september werken we mee aan een onderzoek naar het profiel van onze gemeente volgens de principes van Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling, ontwikkeld door Christian Schwartz. Met het kader van de gemeente hebben wij vragenlijsten ingevuld, ook zijn er verdiepende vragen gesteld. In april zijn de eerste voorstellen voor verbetering gepresenteerd en besproken in het kader. Op dit moment worden die geïmplementeerd in de gemeente. Oorspronkelijk zouden we in september opnieuw een meting doen en opnieuw vragenlijsten laten invullen. Deze tweede meting is verplaatst naar eind januari om implementatie van de eerste voorstellen en de uitbreiding van het projectteam meer tijd te geven >>

>> Ook de andere Vineyard gemeenten in de Benelux nemen deel aan dit onderzoek. Daarbij wordt zowel de huidige kracht van het gemeentelven in beeld gebracht als ook de gebieden waar we de meeste groei mogen verwachten. Wordt dus vervolgd.

Belangrijke thema's | We hopen dat het thema van afgelopen najaar, Every1Gets2Play! Ieder1DoetMee! nog steeds doorwerkt in de gemeente. Het is een van de Vineyard Distinctives die ons als Vineyard onderscheidt. De leiding van Vineyard Kids Kleurrijk is er ook met de kinderen mee aan de slag gegaan op zondag. Net als met het thema "One Star – One Hope," een Adventsserie, die wij met Kerst met zijn allen feestelijk afsluiten.

Voor 2016 worden vanuit onze visie voor de gemeente een aantal lijnen zichtbaar; thema's die gaan over wie wij als gemeente zijn en waar we naar toe gaan:

- Van januari tot de zomer: "Wat is het Koninkrijk?" [zie ook de aanhef boven deze brief], een van de andere zes Vineyard Distinctives. Mogelijk gevolgd door "Wat is de Vineyard?" en "Kom Heilige Geest," thema's die alles te maken hebben met de versterking van onze identiteit als gemeente.
- Na de zomer: "Invest," een serie die door Vineyard Amsterdam in hun transitie van de gemeenteleiding is ontwikkeld, en vorig jaar daar is ingezet. Wij denken erover om die, bewerkt, in te zetten in onze transitie van de gemeenteleiding; gemeente breed op zondagen en door de week in huisgroepen.

Transitie - gemeenteleiding | Zondag 18 oktober hebben Tineke en ik een belangrijke aankondig over de transitie van de leiding van onze gemeente gedaan. Hier volgt een samenvatting:

In het voorjaar hebben wij jullie in onze informatiebrief het plan en proces voor de transitie van de leiding van deze gemeente en opvolging van Tineke & mij gegeven. We beloofden toen, 'als we namen hebben komen we bij jullie terug.' Dat moment is nu. Eerder al hebben wij de taakteamleiders [het coördinatieteam], persoonlijk geïnformeerd, en daarna ook het kader [het bredere leiderschap van deze gemeente], op maandag 28 september.

Er komt een leadersteam met Bram & Rosemarie Vlasblom en Janneke Struik; drie senioren, co-pastors, die elkaar aanvullen, in alle opzichten: persoonlijkheid, gaven en bedieningen. Een mooi, divers, bont team! Het is de bedoeling dat alle drie part/fulltime werken voor de gemeente. Janneke heeft haar baan al in een eerdere fase opgezegd en werkt sindsdien voor de gemeente. Bram & Rosemarie komen na de zomer van 2016 voor één dag al beschikbaar. Rosemarie is bereid om er haar nieuwe werk van te maken. Bram is verder bereid om vanaf januari 2017 daarvoor zijn baan op te zeggen.

Wij hebben een keuze gemaakt voor Bram & Rosemarie als teamleiders van het nieuwe team. Dit is 'teamleiding nieuwe stijl,' anders dan ik het deed. Tineke & ik vervulden als gemeentestichters en eerste teamleidersechtpaar van deze gemeente een unieke combinatie van rollen. Naast teamleider

van de gemeente, was ik ook voorzitter van het council, leider van het coördinatieteam en het kader. Deze rollen worden in het nieuwe team tussen Janneke en Bram en Rosemarie en in een nieuw council verdeeld.



Er is nog tijd voor Bram & Rosemarie en Janneke om zich op hun nieuwe rollen voor te bereiden en met het nieuwe team visie te vormen tot de overdracht in september 2016. Deze tijd willen we ook gebruiken om het nieuwe team te versterken met een of twee anderen. Voor Tineke & mij is het in deze fase belangrijk om 'al bouwend te voltooiën' en te dromen over de nieuwe fase in ons leven, voor de overdracht en ons pensioen per 31 december 2017, na ± 18 jaar teamleidersechtpaar te zijn geweest van deze gemeente, vanaf het de officiële start in 1998.

Tineke & ik zijn heel erg enthousiast over Bram & Rosemarie en Janneke; dat er opvolgers zijn, dat zij het zijn en dat zij beschikbaar zijn! We kennen hen al langer en hebben hen heel erg hoog: wie zij zijn, wat zij doen en hun mogelijkheden voor groei!

Inmiddels zijn wij begonnen met "doorschakelen," waarbij het vinden van tijd de kritische factor is, omdat Bram & Rosemarie, Janneke en ik onze handen al vol hebben,...☺! Zoals het nu lijkt is de overdracht tijdens de najaar start, 11 september.

Wat verwachten wij van jullie? | Ben je enthousiast over het nieuwe leadersteam, steek dat dan niet onder stoelen of banken; je kunt dat laten merken bij Bram & Rosemarie en Janneke, bij Mark, die nauw betrokken is bij deze transitie, en ook bij Tineke en mij.

Heb je vragen? Dan kun je terecht bij mij, Mark en Bram [het huidige council] of bij je huisgroepleider of taakteamleider.

En: bid, doe en geef mee:

- Bid voor de gemeente, voor de nieuwe leiders en voor Tineke & mij.
- Blijf je taak in de gemeente vervullen, pak een taak op. 'Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door.'
- Geef geld, investeer. Op korte termijn, nog dit jaar, 2015, om het financieel tekort weg te werken, door te beginnen met maandelijks geven aan de Heer in deze gemeente, door je giften nog deze maand te verhogen of met een eenmalige gift. En volgend jaar, om de transitie te kunnen voltooiën, een overlap te kunnen financieren van vier maanden, wanneer de nieuwe leiders al deels worden betaald en mijn salaris nog doorloopt, tot het eind van het jaar. Het doel is steeds verdere groei van het Koninkrijk & van deze gemeente. In wat nu volgt gaan we daar nog verder op in en herhalen we de oproep nog een keer:

Een gemeente die geeft | In het boek "Doing Church, Building from the Bottom Up", van Alexander Venter, hoofdstuk 10, "De gemeente waar ik bij wil horen" staat de twaalfvoudige, oorspronkelijke visie van de Vineyard: "Een gemeente die de Bijbel onderwijst, een gemeente die aanbidt, een gemeente die met elkaar optrekt, een gemeente die geneest, een gemeente die traint, een gemeente die voor de armen zorgt, een gemeente die evangeliseert, een gemeente die discipelen maakt, een gemeente die zich ontfermt, een gemeente die geeft, een gemeente die groeit, een gemeente die het Koninkrijk ziet komen, een gemeente die zendt."

Een van deze twaalf aspecten is nauw verbonden met de andere elf: "Een Gemeente die Geeft." Op zondag 29 november sprak ik over dit thema. Je kunt de preek luisteren op onze website www.vineyardutrecht.org; ga naar preken, login: VYU-2015. Ook kun je de power point presentatie van de preek en het document "Geven als Levensstijl" downloaden van de website.

Finance Update november 2015 | In het council hebben we gesproken over de financiële situatie in de gemeente, en ook met het financiële team; Mark vanuit het council, Paul Potman, en sinds kort Jaap Geense en Jantinus Feijen. Begin november kregen we als council het financiële overzicht van 2015 tot nu toe. Alle reden om jullie te informeren en een oproep te doen.

We lopen richting einde van het jaar en dat is een goed moment om de balans op te maken. Zoals eerder gemeld en uitgelegd hebben we in 2014 financieel een tegenvallend jaar gehad met elkaar. Om dit jaar niet opnieuw met een tekort af te sluiten hebben we scherp aan de wind gezeild – oftewel we proberen om de kosten te beperken waar mogelijk. Helaas lukt het op dit moment niet om zonder ingrepen het jaar neutraal af te sluiten.

We hebben daarom de reservering, een kwartaal vaste lasten zoals salarissen en huur, en een aantal andere uitgaven 'on hold' gezet. Boven dit alles is het uiteraard zaak dat we met z'n allen de komende jaren vooruitkomen. En hier bedoelen we mee dat we met elkaar de dingen kunnen doen waar God ons toe roept. In een levensstijl van aanbidding hem eren, en de wereld om ons heen dienen. Het nieuwe leidersteam zal hier het komende halfjaar ongetwijfeld veel aandacht aan geven – naast andere onderwerpen die vanuit visie belangrijk en interessant zijn.

Oproep | We herhalen daarom de directe oproep die wij de afgelopen weken op zondag hebben gedaan - de oproep aan jullie allemaal om dit jaar nog een extra inzet te doen zodat we het tekort wat anders zo rond de 10.000 euro

uitkomt te dichten en samen gezond 2015 af te ronden. Door jullie reacties tot nu toe is het tekort al voor een groot deel ingelopen; dank daarvoor!

Als je nog niet betrokken bent geraakt bij het geven aan God in deze gemeente, pak dan van hier de handschoen op en zorg dat je dit in orde maakt en begint met maandelijks geven. Maak je gift over naar Vineyard Utrecht, IBAN: NL52INGB0007747638.

Every1Gets2P[!Jay. Dankjewel!

Tenslotte | Onze Planning 2016 zit als bijlage bij deze brief en staat ook op de website; een papieren versie is vanaf nu beschikbaar op de infotafel op zondag. Begin volgend jaar volgen een Trainingsbrief en updates van Onze Namen & Adressen en Onze Teams.

Wij hopen dat je met deze brief weer op de hoogte bent. Heb je vragen, stel ze gerust! Gaat tijdens de transitie niet alles vlekkeloos, of vallen er hier en daar gaten, mogen we dan rekenen op jullie begrip? En op jullie gebed, en trouw in dienen en geven? Graag!

In de aanhef boven deze brief stond Marcus 1:15 uit de Bijbel in Gewone Taal. Hier is dezelfde tekst nog een keer, nu in de Nieuwe Bijbel Vertaling: "Dit was wat hij – Jezus – zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'" Wij zijn geroepen om dit Koninkrijk te zien komen in onze eigen levens en die van vele anderen!

Een hele goede Kerst en jaarwisseling!

Mede namens Tineke, het council, Mark van Heusden en Bram Vlasblom, en het nieuwe leidersteam, Bram & Rosemarie Vlasblom en Janneke Struik.

Jan Bernard Struik | teamleider

...✞ Utrecht, december 2015

Contact | info@vineyard.nl;

Website | www.vineyardutrecht.org

Bank | IBAN: NL52INGB0007747638

Onze gegevens | BAN: NL52INGB0007747638 Vineyard Utrecht, Postbus 1557, 3500 BN Utrecht